



Levensbeschouwelijke Vorming jaargang 1 nr. 3

In de maanden februari-maart en april is het thema van de lessen: **Hand in hand, tolerant en daaraan gekoppeld Waar kies je voor?**

Tolerantie is bereid zijn om mensen anders te laten denken en handelen dan jezelf denkt en handelt. Respectvol omgaan met verschillen zou je dus kunnen zeggen. Of het nu gaat om pesten, geweld op het voetbalveld of de oorlog in Syrië, ook kinderen komen dagelijks in aanraking met voorbeelden van intolerantie. Tolerant zijn gaat blijkbaar niet vanzelf. Het woord tolerantie is afgeleid van het Latijnse werkwoord *tolare* dat verdragen, verduren of uithouden betekent. Deze maanden gaan we het begrip tolerantie van alle kanten bekijken op het niveau van de kinderen.

We refereren hierbij ook aan kerndoel 37:

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor de algemeen aanvaarde waarden en normen.

Verdraagzaamheid berust niet op geleerdheid maar op inzicht, door te begrijpen dat het iedereen vergund moet zijn te reizen langs het pad dat bij zijn of haar temperament past.

De leerlijnen die aan de beurt komen zijn:

Onderbouw:

Wind en tegenwind ervaren
Kan ik wachten?
Zich verwonderen over verschillen
samenwerken ondanks verschillen
Bekijken van intolerantie
Verschillende manieren van doen
Grenzen van jezelf aangeven
Vooroordelen over jongens en meisjes
Wat als je elkaar niet begrijpt
Volhouden als het moeilijk is

Middenbouw:

Verschillende manieren van doen
Grenzen van jezelf aangeven
Vooroordelen over jongens en meisjes
Wat als je elkaar niet begrijpt
Volhouden als het moeilijk is
De betekenis van respect
Verkennen van tolerantie
Ontdekken van gevoelens



De rol van vooroordelen
Respectvol met elkaar omgaan.

Bovenbouw:

Verkennen van respect voor jezelf en de ander
Reflectie op het begrip tolerantie
Hoe werken (voor) oordelen?
Tolerantie tegenover seksuele diversiteit
Onderzoek hoe het staat met je vrij kunnen uiten

Vanuit de bijbel horen we verhalen waarin keuzes worden gemaakt. Wat vind je goed en wat vind je slecht. Ook vragen we ons af of gelovige mensen andere keuzes maken dan ongelovige mensen.

De verhalen die we hierbij gebruiken zijn:

- Eens een tollenaar, altijd....? Het verhaal van Zacheüs uit Lucas 19:1-10
- Doorlopen...of helpen? Het verhaal van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10:25-37
- Jona krijgt een tweede kans uit. Het bijbelboek Jona uit het Oude Testament

Eind maart/begin april worden de verhalen die horen bij Goede Vrijdag en Pasen vertelt.

Zijn er nog vragen dan hoor ik dat graag!

Met vriendelijke groeten, mei freonlike groetnissen,

Anke Haanstra Kloosterman